



NOOIT

IN  
NOORWEGEN  
FIETS JE  
DOOR RAUWE  
EN PRACHTIGE  
LANDSCHAPPEN.

VERDRIETIG

Tekst & fotografie GIJS HARDEMAN



▶ **'UT PÅ TUR, ALDRI SUR'** is een gezegde dat verankerd is in de Noorse cultuur. Het betekent letterlijk 'Op een trip, ben je nooit verdrietig.' Op een trip geniet je van wat je doet of gaat doen. Op een trip focus je op leuke dingen, maak je er het beste van en waardeer je alles in je directe omgeving. Zo'n roadtrip op de fiets beleefde ik in Noorwegen. Daar waar het landschap adembenemend is en het gebak tongstrelend. De groep, drie mannen en drie vrouwen, waar ik bij aanhaak tot aan Tromsø fietst de European Bike Challenge: in veertien dagen, twaalf etappes van Moskenes in de Lofoten naar de Noordkaap. Geheel verzorgd. Dat dan weer wel.

Raymond van den heuvel organiseert deze reis elk jaar voor slechts zes of zeven deelnemers. En voordat wij in verschillende vliegtuigen stappen rijdt hij met zijn Toyota Hilux met camperopbouw en trailer alvast de fietsen, veel bagage, eten en drinken vanuit Nederland naar Noorweg. Tijdens de fietstocht is hij de *road support* en transporteert hij alles naar de volgende overnachtingsplek. Slapen doen we in expeditietentjes, kleine hutten, hostels en hotels. Dit alles afhankelijk van de omstandigheden, beschikbaarheid en wensen van de dag. De eerste zeearend die tijdens de openingsetappe naast de weg opduikt roept enthousiaste oehs en aaahs op bij de groep. Er zijn bijzonder veel oehs en aaahs te horen. Meestal vanwege de uitzichten, de eeuwige kustlijn en de steile rotsen die vanuit zee omhoog torenen en waar we steeds vlakbij fietsen. Soms zijn het frustratiekreten, want er liggen weliswaar geen cols van de buitencategorie op deze route, maar de weergoden, het eeuwige vals plat en een hapering in de route-app zorgen voor mooie en uitdagende obstakels onderweg. Het is de gehele tocht licht, de zon zal niet achter de horizon zakken tot aan de finish. →



**HET IS DE GEHELE  
TOCHT LICHT,  
DE ZON ZAL  
NIET ACHTER DE  
HORIZON ZAKKEN  
TOT AAN DE FINISH**



## EUROPEAN BIKE CHALLENGE

Gijs Hardeman fietste mee van Moskenes naar Tromsø, waarna de groep doorfietste richting de Noordkaap. Raymond van den Heuvel organiseert elk jaar de European Bike Challenge van Moskenes naar de Noordkaap. Soms ook de route terug. Het aanmeldproces gaat op 'klik'; de groep moet bij elkaar passen want het zijn maar zes of zeven deelnemers. [europeanbikechallenge.com](http://europeanbikechallenge.com)

### INFORMATIE OVER DE REGIO'S

**Lofoten:** [visitlofoten.com](http://visitlofoten.com)  
**Vesterålen:** [visitvesteralen.com](http://visitvesteralen.com)  
**Senja:** [visitsenja.no](http://visitsenja.no)  
**Tromsø:** [visittromso.no](http://visittromso.no)

### DE SLAAPLOCATIES TOT AAN TROMSØ

**Moskenes:** [moskenescamping.no](http://moskenescamping.no)  
**Uttakleiv:** [visitlofoten.com/en/topic/uttakleiv-beach](http://visitlofoten.com/en/topic/uttakleiv-beach)  
**Hov:** [lofotenlinks.no](http://lofotenlinks.no)  
**Bleik:** [midnattsolcamping.com/en](http://midnattsolcamping.com/en)  
**Hamm I Senja:** [hamnisenja.no/](http://hamnisenja.no/)  
**Tromsø:** [tromsolodgeandcamping.no](http://tromsolodgeandcamping.no)



# DE TRIP WAS HET DOEL, NIET HET EINDPUNT

Onze reis begint, tegen alle weersvoorspellingen in, erg goed met een prachtig blauwe hemel, zacht briesje en warme zon. Tijdens het uitstapje op de eerste dag naar Å zitten twee mountainbikers op een klif tevreden naar de zee te staren. Ægir, de Noorse god van de zee, zeevaart en het bier houdt vandaag een rustdag lijkt het. Gelukkig wordt hij pas over een paar dagen woest wakker. Zijn maatje Freyr, god van de regen en zonneschijn is ons ook erg goed gezind de eerste paar dagen waarin we van Moskenes naar Hov fietsen. Tweeënhalf dag is het prachtig. Met lange stops in vissersdorpen, bij bakkers, een geweldige avond op de meest simpele camping (Uttakleiv) van de route en een bezoekje aan een beroemd voetbalveld midden tussen de rotsen van Henningsvær. En dan worden Ægir en Freyr wakker en gaat Loki zich er ook

mee bemoeien. Loki, de god van list en bedrog, leidt ons slinks in een val. Want waar Komoot dacht aan een steile klim en dito afdaling aan het einde, geschikt voor toerfietsers zelfs, blijken we op een steil, glad en steenachtig wandelpad terecht te zijn gekomen. Met teamwork (de fietsen moeten we bij moeilijke passages telkens overgeven), een bak positieve energie (aangevuld met repen van de reisleader) en doorzettingsvermogen (er valt wonderwel geen onvertogen woord) komen we heelhuids beneden.

Vol van verhalen, want waar de afdaling begon met een fabelachtig uitzicht dankzij een dik gekleurde regenboog was het echt een avontuur. 'Ik had dit voor geen goud willen missen,' zegt deelnemster Marieke treffend. De mooiste

avonturen zitten vaak verstopt in tegenslagen, concluderen we. Deze tegenslag geeft een enorme boost aan ons avontuur dat verder gelukkig volledig te fiets wordt afgelegd. De volgende dag is er één zonder zon, met een continue regendouche. Maar we weerstaan het, de lessen van de dag ervoor nog tussen de oren, zonder mokken. En zo trapt de groep langzaam dichterbij de Noordkaap. In weer en wind, op de grillen van de goden, door rauwe, grauwe maar vooral prachtige landschappen. Ik zwaai af in Tromsø, maar twee weken na de start staat iedereen op de Noordkaap. En daar is het zicht niet meer dan twintig meter. Noorser wordt het niet. Verdrietig is ook niemand. De trip was het doel, niet het eindpunt. **B**